

Thema: Seizoenen**Titel: We lijken wel draken**

“We lijken wel draken!” riep hij terwijl hij hard uitademend samen met mama naar school toe liep. “Jaja” antwoordde mama. Ze keek niet op van haar telefoon. Vrolijk huppelde hij verder. Hij strekte zijn armen uit en ving een blaadje op. “Kijk mama! Ik heb een blaadje!” “Jaja” antwoordde zijn moeder opnieuw, nog steeds starend naar haar telefoon. “Is de boom ziek? Hij gaat toch niet dood?” “Neenee” suste mama. “Het wordt winter. De plantjes gaan slapen en dan trekken ze hun trui uit, net zoals jij dat doet” “Krijgen ze ook dekens?” “Ja, wit en donzig .” “Slaaplekker boom!”